

Wandeling Quartier Latin

Frivoliteit, luxe en lyriek ... ze buitelen door deze kunstzinnige wijk. Om en rond de Stadsschouwburg en theatertempel De Bourla kriskrassen steegjes, meanderen dure winkelstraten, en stalt de *Vogelenmarkt* haar kraampjes uit. En altijd is er tijd voor een frisse pint op de pittoreske pleinen.

Frivoliteit, luxe en lyrische kunsten waren en zijn de trefwoorden van deze bruisende en kunstzinnige wijk met bekoorlijke groene hoekjes en elegante terrassen.

Gedurende de voormiddagen van zaterdag en zondag is het hier omwille van de markt op het Theaterplein gezellig druk. Je gids legt het accent op de geschiedenis en de kunsten van deze wijk.

Zaterdag 26 september 2015 aanvang 10u

Leden 5 euro pp

Niet leden 8 euro pp

Start: vóór de Bourla Schouwburg, Komedielaats 18, 2000 Antwerpen.

Einde: Graanmarkt.

