



Bezoek aan het Stadhuis van Antwerpen

Een stadhuis met toekomst - Van renaissance tot restauratie

Het Schoon Verdiep daar hebben we allemaal al van gehoord. Maar het stadhuis herbergt ook minder bekende verhalen en plekken. De unieke rondleiding licht een tipje van de sluier op. Het verborgen harmonium achter de Trouwzaal, het mooie zicht van op de bovenste verdieping, de bomkelder, de reden dat er een adelaar op de top van het stadhuis pronkt...dat komt allemaal aan bod.

Op zondag 2 oktober 2016 om 10 uur.

Leden: 5 euro – niet leden: 8 euro

Samenkomst/Vertrekplaats: Dienst Toerisme Grote Markt 13 Antwerpen

Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen per gids.

We hebben 2 gidsen in optie. Snel reageren, uiterlijk tot 15 september 2016 of tot afsluiting als de 2 groepen volzet zijn.

***OPGELET:** Omwille van het veelvuldig gebruik van (nauwe) trappen is dit bezoek minder geschikt voor wie moeilijk te been is.*

Na het bezoek biedt de Vriendenkring aan de deelnemers nog een drankje aan.