



'Feestje bij de buren'

van Luc Chaumar, vertaling/bewerking Guy Keeren

regie: Frank Van brabant

Een gloednieuwe Franse komedie.

'Een kleine slachtpartij onder vrienden'... of hoe je op een avond kan afgeraken van je echtgenoot, je echtgenote, je vriendin, haar vriend, jouw vriend en van twee buren die wat in de weg lopen... met wat creativiteit lukt dat wel!

Dit klinkt allemaal een beetje macaber maar het is ongetwijfeld een komedie!

Als Gaby en Etienne hun bovenbuurman Bert en hun benedenbuurvrouw Chantal uitnodigen voor een gezellig dinertje onder vrienden, hebben ze eigenlijk maar één bedoeling: op één of andere manier afgeraken van die twee om van hun eigen appartement eindelijk de al zo lang gedroomde triplex (een duplex met nog een verdieping extra) te kunnen maken. Misschien kunnen ze ze koppelen zodat ze gaan verhuizen? En als dat niet lukt, moeten er andere maatregelen worden genomen... Dat lijkt simpel, maar dat is het helemaal niet, vooral omdat iedereen niet even eerlijk is tegen de anderen...

Met Marleen Jacobs, Danielle Van de Vel, Dirk Mortelmans en Guy Keeren

Wanneer: Zaterdag, 6 mei 2017 om 20h30

Waar: Multatulitheater, Lange Vlierstraat 5, 2000 Antwerpen

Tickets: Leden = 10 euro – Niet-leden 12 euro

Afsluiting: Einde maart 2017 en zolang er tickets beschikbaar zijn