



De twee boezemvrienden, Frans Bossemans en August Coppennolle (Carry Goossens & Daan Hugaert), staan op het punt om hun jarenlange vriendschap bezegeld te zien worden door het huwelijk van Frans' zoon Tuur en de dochter van Auguste: Georgette.

De twee mannen dagdromen nog maar net over kleinkinderen of Madame Violette - de onweerstaanbare huurster van August – maakt haar intrede in Frans' winkel van behangpapier.

Vanaf dit moment begint de spreekwoordelijke "miserie". De charmes van Madame Violette helpen haar immers om Frans, een goedgezind weduwnaar, aan te zetten om zich in te schrijven in de supportersclub van de voetbalploeg *De Rood-Witte Leeuwen*.

Meer zelfs, ze slaagt er ook in om hem ervan te overtuigen zijn talentvolle zoon te laten inschrijven als speler bij de ploeg.

Wanneer dit nieuws de familie Coppennolle bereikt gaan de poppen aan het dansen. Mevrouw Coppennolle is immers een hartstochtelijke supporter van *De Kielse Ratten*. Laat nu net deze twee ploegen aartsrivalen zijn!

Een jarenlange vriendschap én een trouwerij dreigen in het water te vallen...

Wanneer: Vrijdag, 12 april 2019 om 20h30
Zaterdag, 13 april 2019 om 20h30

Waar: Fakkeltheater, Rode Zaal, Hoogstraat 12, Antwerpen

Tickets: Leden = 18 euro / niet-leden = 22 euro

Afsluiting inschrijvingen: Einde februari 2019 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.