

HAARLEM

Het onvolprezen Haarlem is de meest 'Vlaamse' stad in Holland.

In 1621 waren van de 40.000 inwoners 51 procent Vlamingen. De val van Antwerpen in 1585 en de akte van Reconciliatie onder Farnese hadden hun verwoestende gevolgen gehad.

Haarlem was voor de immigranten erg aantrekkelijk: gemakkelijk te bereiken over Rotterdam en de Hollandse IJssel, gunstig gelegen in de duinen met helder water - ideaal voor de Vlaamse wol en linnenwevers, open voor het Calvinistisch geloof en een honderdtal brouwerijen zoals de drie leliën, het hoefijzer, de drij tonnekens, het claverblad.



De machtige Sint Bavo kerk, een van de mooiste gotische kerken in Nederland, het stadhuis in Hollandse renaissance van de Gentenaar Lieven de Key, en het Frans Halsmuseum in het vroegere Oudemannenhuis, nodigen de bezoeker uit tot een rondwandeling in de zeventiende eeuw. Er is het Spaarne waar de schepen aanlegden en de Bakenesser gracht.

Een stadsontdekking staat in het teken van deze Vlamingen, naast Frans Hals ook Lieven de Key, Karel Van Mander de vriend van Pieter Breughel, en Carel Molijn.

En,

het literaire Haarlem van Nicolaas Beets, Bilderdijk, Harry Mulisch, Godfried Bomans en Lodewijk van Dijssel waait ons heerlijke zinnen en gedichten tegemoet. Mogelijk zien we in één van de 'hofjes' Pa Stastok zitten in zijn zwart kostuum -hoe warm het was en hoe ver- of brengt 'flos ipse' blond en blauwe ogen als twee korenbloemen, een kop thee in sociëteit Teisterbant.

LEIDEN

Leiden speelde een belangrijke rol in de opstand tijdens de laat 16^{de} eeuw. Belegerd door de Spanjaarden, brak er een dramatische hongersnood uit. Velen bezweken, maar Willem de Zwijger ontzette de stad. Het was 3 oktober 1574, de Spanjaarden vluchtten haastig weg en lieten aan de stadsmuur een metalen pot met hutspot achter. Aan de bevolking werd haring en wittebrood uitgedeeld. Het gebruik wordt nog ieder jaar gevierd tijdens het Leidse Ontzet. Het volgende jaar, 1575, werd de universiteit van Leiden opgericht. Het is een van de eerbiedwaardigste universiteiten van Nederland.

Beroemde professoren studeerden en doceerden er zoals de geneeskundige Boerhave, de franse filosoof René Descartes. In de hortus Botanicus werd de eerste tulp gekweekt die ingevoerd was uit Turkije. In dit wetenschappelijk klimaat, vestigde er zich de Leuvens uitgever 'het Helle Vuur', beter gekend onder de huidige naam 'Elsevier'.

Beroemd is de Leidse School. Rembrandt werd er geboren en leerde er schilderen voor hij naar Amsterdam trok. Een hele processie van grote schilders dragen de naam van Leiden ver naar buiten: Geertgen tot Sint Jan, Lucas van Leiden, Jan van Goyen de landschapschilder, de van de Veldes en hun zeeschilderijen, Gerard Dou, Jan Steen, Frans van Mieris, en de vergeten tegenhanger van Johannes Vermeer, Gabriël Metsu.

De stad heeft een reeks indrukwekkende musea. De trekpleisters zijn de Lakenhalle en het Rijksmuseum van Oudheden.

Een historische en gastvrije stad langs de oude en de nieuwe Rijn, gebouwd om te verdwalen, te genieten op een terras en te wandelen langs het Rapenburg, een van de mooiste grachten van Holland.

